

## TRAVAIL du 14 mai 2020 en 3G néerlandais 1

**VTT passé composé** Vous êtes nombreux à avoir des soucis avec le VTT alors... on s'entraîne encore ! 😊

### A. Mets ces phrases au passé composé.

- 1 Ik ..... op de vraag (antwoorden) .....
- 2 Jeroen ..... met Tania (dansen) .....
- 3 Monica en Tim ..... naar Italië (reizen) .....
- 4 Je ..... je huiswerk niet (maken) .....
- 5 Jelle ..... Angelina Jolie (ontmoet) .....
- 6 Woensdag ..... Marie in Antwerpen (winkelen) .....
- 7 De leerlingen ..... een feest (organiseren) .....
- 8 Marlies ..... met haar paard (wandelen) .....
- 9 Sanne ..... je pudding (proeven) .....
- 10 Zondag ..... ik op de computer (spelen) .....
- 11 Ik ..... om vijf uur (fietsen) .....
- 12 Mijn grootmoeder ..... het eten (klaarmaken) .....
- 13 Rob ..... zijn kamer (opruimen) .....
- 14 De leraar ..... mijn vader (opbellen) .....
- 15 Mariska ..... haar vriendinnen (uitnodigen) .....

### B. « Hebben of zijn ? » Complète les phrases suivantes.

- 1) Ik ..... een pen gevonden.
- 2) We ..... naar zee geweest.
- 3) De directeur ..... te laat gekomen.
- 4) Je ..... verleden week verhuisd.
- 5) Elien ..... eergisteren naar Finland gereisd.
- 6) Ik ..... gezellig in het bos gewandeld.
- 7) Steven ..... een computer gekregen.
- 8) Karl ..... naar Zwitserland gereisd.
- 9) Ze ..... in België gebleven.
- 10) Eddy ..... naar het zwembad gefietst.

## EXERCICES DE LECTURE

### PREMIERE PARTIE

**Contexte** : Ton frère, Fabio, a un copain néerlandophone, Alexander. Tu connais son blog. Tu vas jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il raconte. Tu es intrigué par ce qu'il raconte et ta maman, curieuse, voudrait savoir tout ce qu'ils ont fait car Fabio a changé ces derniers jours.

**Tâche** : Lis son blog ci-dessous et raconte tout ce qu'il dit à ta maman. Ainsi, tu prouveras en même temps à ta maman tes bonnes connaissances en néerlandais.

*aanschuiven = faire la file / de weide = la prairie*

#### Muziekblog - Alexander

#### Pukkelpop... De max !

Vorige week ging ik eindelijk naar Pukkelpop. Ik was zo blij met mijn ticket en ik had al zolang gewacht op die 15de augustus. Eindelijk was het zover! Samen met twee vrienden ging ik drie dagen genieten van de muziek van Nine Inch Nails, The Prodigy, The XX, en andere artiesten. We kwamen bij ingang, waar al een hele rij mensen stond aan te schuiven. Maar we maakten ons geen zorgen over de organisatie. Alles verliep heel vlot. De sfeer was prima. We vroegen informatie over de plaats waar we onze tent moesten opzetten en kregen onmiddellijk een antwoord op onze vraag. Dan begonnen we het opslaan van de tent op de weide. Dit is al een heel avontuur. Je ziet er honderden jongeren met hun tent. Fabio had heel veel interesse de meisjes die in de tent naast ons logeerden. Daarna had ik zin in een ijsje en Stef droomde van een wafel met slagroom, maar Fabio wou bij de tent blijven, omdat hij met de buurmeisjes praatte over popgroepen en festivals. We hebben alle drie superleuke herinneringen als we denken aan Pukkelpop. We hebben enorm veel genoten van de muziek en Fabio is nu ook verliefd op Hannah.

Op Pukkelpop is er zoveel meer dan muziek!

Alexander



## **DEUXIEME PARTIE**

**Contexte** : Certains jeunes décident chaque année de faire leur rentrée dans un autre pays. Un an à l'étranger, ça change de la routine, non ? Qui sont-ils ? Pourquoi font-ils ce choix? L'article d'Op Maat 4 t'informe à ce sujet.

**Tâche** : Lis le texte et réponds EN FRANCAIS aux questions suivantes afin de prouver ta compréhension du texte.

1. Qui est Luciana? Donne un maximum de renseignements la concernant.

---

---

---

---

---

2. Pourquoi les jeunes partent-ils à l'étranger. Cite 5 raisons.

---

---

---

---

---

3. Qu'y apprennent-ils?

---

---

---

4. Quels sont les pays les plus appréciés et pourquoi ?

---

---

---

## Terug naar school ... in een ander land

Maandag 3 september. De schooldeuren zwaaien open. Leerlingen hebben elkaar veel **te vertellen** na twee maanden vakantie. Ze stappen hun klas binnen ... en zien een nieuwe leerling, Luciana. Ze komt uit Argentinië in Zuid-Amerika en ze spreekt geen Nederlands. Ze is 18 jaar en ze komt één schooljaar les volgen.

Luciana is een van de honderden jongeren die dit schooljaar in ons land komen studeren. Een gastgezin vangt haar op. Elk jaar vertrekken ook honderden Belgische jongeren naar het buitenland. Ze gaan er enkele weken, maanden of een heel jaar studeren. Of ze helpen mee aan een project in het buitenland.

"We willen alle jongeren de kans geven **naar het buitenland te gaan**". AFS Vlaanderen is een van de organisaties die jongeren begeleidt die naar het buitenland willen. Hoe gebeurt dat? *Wablieft* spreekt met directeur Caroline Steyaert.

### **Wablieft: Waarom willen jongeren naar het buitenland?**

Caroline Steyaert: In de eerste plaats willen jongeren vooral een nieuwe taal leren, zoals Engels. Een andere reden is dat jongeren nog niet goed weten wat ze na hun studies in het middelbaar willen doen. Ze hebben nog wat tijd nodig. Anderen willen iets anders doen voor ze beginnen te werken, of voor ze verder studeren. Vaak willen jongeren ook naar het buitenland omdat een vriend of vriendin leuke herinneringen heeft aan zijn of haar verblijf met AFS. Sommige jongeren hebben dan weer nood aan avontuur. Toch voelen ze zich nog te jong **om hun rugzak te nemen, een ticket voor de trein of het vliegtuig te kopen en zomaar te vertrekken.**



### **Wat leren jongeren in het buitenland?**

Natuurlijk de taal. Maar er is meer. Ze leren in een andere cultuur leven. Sommigen leren op hun nieuwe school een vak met veel praktijk. Geen wiskunde of fysica dus, maar wel haartooi, koken, mode ... Een leerling die in België bijvoorbeeld hotelschool volgde, kan perfect een jaar gaan koken in Thailand of Indonesië.

### **Naar welke landen gaan jongeren het liefst?**

De Verenigde Staten van Amerika (VS) blijven populair. Waarschijnlijk beschouwen veel jongeren dat land nog altijd als het land waar je je dromen kan waarmaken. (*glimlacht*) We hebben er echter maar weinig plaatsen. Landen waar mensen Spaans spreken, zijn ook heel geliefd bij jongeren, zoals Argentinië, Peru, Bolivia ...

*Wablieft*, 5 september 2012

Chers élèves,

J'espère que vous vous portez toujours bien. J'ai voulu un peu changer en mettant des compétences en plus du vocabulaire et de la grammaire... 😊

Comme toujours, depuis le début du confinement, renvoyez-moi votre travail lorsqu'il est terminé afin que je le corrige. Soit par messenger, soit par mail. N'oubliez pas que nous avons maintenant une adresse mail professionnelle : [permiganaux.sandra@agrisaintgeorges.be](mailto:permiganaux.sandra@agrisaintgeorges.be)

N'hésitez pas si vous avez des questions.

Bon travail et prenez soin de vous 😊

Madame Permiganaux.

Quizlet : sandrapermi27